

Referat af indlæg af Ole Larsen 'Om Husketeknikker'

Ole Larsen startede med at fortælle lidt om sig selv. At han er tryllekunstner og ekspert i husketeknik. Han har optrådt som tryllekunstner i 25 år samtidig med, at han sysler med husketeknik. Hvis man øver teknikker dagligt, så kan man hurtigt blive bedre til at huske, forklarede han. Hvert år er der VM i husketeknik, og det afholdes i London. Den helt store stjerne er Dominic O'Brien, som er 8 dobbelt verdensmester! En af hans evner er, at han kan huske rækkefølgen på 26 spil kort, efter han har set dem en gang. Han har en fantastisk hukommelse og rejser verden rundt og holder foredrag.

Så skulle vi selv i gang, og Ole nævnte ti ord, som vi skulle prøve at huske i den rigtige rækkefølge. Det var der selvfølgelig ingen, der kunne. Men Ole lærte os en teknik, hvor man for eksempel laver en "rute" igennem ens hus eller lejlighed.

Idéen er så, at man for eksempel sætter billeder på et navn, når man står i entreen, næste ord kunne være i køkkenet osv.

Det endte ud i en tosset historie, som var: Du kommer til din hoveddør, hvor der hænger et billede af V. Putin. Inde i entreen er der et billede af et vandfald, hvor vandet fosser ud på gulvet. Midt i det hele er der en kano. Du går ud i køkkenet, der står Mickey Mouse og hakker kinakål ud over hele gulvet.

Du går videre ind i stuen, hvor verdens største kaffekop står på bordet.

Inde i Tvstuen står der en kænguru og hopper i sofaen, alt imens der er en Indianer, der er ved at kravle ud af fjernsynet.

Inde i soveværelset står Messi og jonglerer med en kasserolle! Nu må du vist have lidt luft og går ud på terrassen, hvor du hurtigt kan se, at der trænger til at blive sprøjtet med algefjerner.

På den måde lærte vi vist alle sammen rækkefølgen af de ti ord. Putin, Kano, Mickey Mouse, Kinakål, Kaffe, Kænguru, Indianer, Messi, Kasserolle og Algefjerner.

Oven i det så er det også et link til de ti største lande i verden; Rusland (Putin) Canada (Kano) USA (Mickey Mouse) Kina (Kinakål) Brasilien (Kaffe) Australien (Kænguru) Indien (Indianer) Argentina (Messi) Kasakhstan (Kasserolle) og Algeriet (Algefjerner).

Selv folk, der kommer op i årene, kan have en god hukommelse, berettede Ole Larsen.

Bagefter lavede vi en anden øvelse, hvor det gik ud på at huske ansigter.

Teknikken var lidt den samme med at sætte ord og sætninger på billedet af en person. Efter lidt øvelse blev salen også rigtig skrap til at huske ansigter.

Et rigtigt spændende indslag, som satte gang i alle de små grå hjerneceller.

Referent Morten Frederiksen, Leverforeningen